

Het Koninkrijk der hemelen

Met welke titel wordt Jezus aangeduid in de volgende verzen?

Mt 2:2 De koning is geboren

Mt 5 :35 Jeruzalem is de stad van de grote Koning

Mt 21:5 Zie uw Koning komt op een ezelsveulen

Mt 27:11 Bent u de Koning der Joden?

Mt 27:37 Deze is Jezus de koning der Joden.

Luc 1:33 Hij zal koning zijn over het huis van Jakob tot in eeuwigheid.

Joh 18:37 Jezus zei: .. Ik ben een koning.

Wanneer is het koninkrijk der hemelen gekomen?

Mt 3:2 het koninkrijk der hemelen is nabij gekomen

Mt 4:17 Van toen af begon Jezus te prediken: Het koninkrijk der hemelen is nabij gekomen

Waaruit bestond de prediking van Jezus en waarmee ging dat gepaard?

Mt 4:23 predikte het evangelie van het koninkrijk en genas elke ziekte en elke kwaal onder het volk.

1 Kor 4:20 Want het koninkrijk van God bestaat niet in woord, maar in kracht.

Welke opdrachten gaf Jezus Zijn discipelen? Wat is het verband tussen die opdrachten?

Mt 10:7 Als u nu heengaat, predikt aldus: Het koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. 8 Geneest zieken, wekt doden op, reinigt melaatsen, drijft demonen uit; u hebt het voor niets ontvangen, geeft het voor niets.

Lukas 9:1 Hij nu riep de twaalf samen en gaf hun kracht en macht over alle demonen en om ziekten te genezen. 2 En Hij zond hen uit om het koninkrijk van God te prediken en de zieken gezond te maken.

Het Koninkrijk der hemelen was nabij gekomen. Maar is dat voor iedereen zichtbaar?

Mt 13:10 En de discipelen kwamen naar Hem toe en zeiden tot Hem: Waarom spreekt U in gelijkenissen tot hen? 11 Hij nu antwoordde en zei tot hen: Omdat het u is gegeven **de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen** te kennen, maar hun is het niet gegeven;

Markus 9

1 En Hij zei tot hen: Voorwaar, Ik zeg u, dat er sommigen zijn van hen die hier staan, die de dood geenszins zullen smaken voordat zij hebben gezien **dat het koninkrijk van God is gekomen** met kracht.

Lucas 17:20 Toen Hem nu gevraagd werd door de farizeeën: Wanneer komt het koninkrijk van God? antwoordde Hij hun en zei: Het koninkrijk van God komt **niet op waarneembare wijze**; 21 en men zal ook niet zeggen: Zie, hier, of: daar. Want zie, het koninkrijk van God is midden onder u.

Lucas 19:11 Toen zij nu dit hoorden, sprak Hij bovendien een gelijkenis uit, omdat Hij dicht bij Jeruzalem was en **zij meenden dat het koninkrijk van God onmiddellijk openbaar zou worden**.

Voor wie is het koninkrijk wel zichtbaar en toegankelijk?

Joh 3:3 Jezus antwoordde en zei tot hem: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: tenzij iemand opnieuw geboren wordt, **kan hij het koninkrijk van God niet zien**.

...

5 Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: tenzij iemand geboren wordt uit water en Geest, kan hij het koninkrijk van God niet binnengaan. 6 Wat uit het vlees geboren is, is vlees; en wat uit de Geest geboren is, is geest.

Wat kunnen de gelovigen nu al?

Heb 6:4 Want wie ooit door het licht beschenen is, geproefd heeft van de hemelse gave en deel gekregen heeft aan de heilige Geest, 5 wie het weldadige woord van God en **de kracht van de komende wereld ervaren heeft**.

Wat zien we nu echter nog niet?

Heb 3:8 Doordat hij alles aan hem onderworpen heeft, rest er niets dat niet onder zijn gezag is gesteld. Dat alles aan hem onderworpen is, zien wij echter nu nog niet;

Wat is er nodig om ook lichamelijk het Koninkrijk te kunnen beërven?

1 Kor 15:50 Maar dit zeg ik, broeders, dat vlees en bloed Gods koninkrijk niet kunnen beërven, en de vergankelijkheid beërft de onvergankelijkheid niet.

Rom 14:17 Want het koninkrijk van God is niet eten en drinken, maar rechtvaardigheid, vrede en blijdschap in de Heilige Geest.