

10 Stellingen over vergeving/schuldgevoel, zegen/vloek en genade/wet

Vergeving en schuldgevoel

- 1. Als wij onze zonden belijden vergeeft God ons. Als we niet belijden blijven ze voor God zichtbaar en een verhindering om ons te zegenen.**
- 2. Als je hebt gezondigd voel je je schuldig. Dat gevoel komt van de Heilige Geest en heeft als doel dat je je zonden belijdt.**
- 3. De Heilige Geest overtuigt de gelovigen van zonden.**
- 4. Als we hebben gezondigd, zijn we op dat moment in de ogen van God niet volledig rechtvaardig.**

Zegen en vloek

- 5. Wie gehoorzaam is aan God wordt door Hem gezegend. Wie ongehoorzaam is wordt door God gecorrigeerd bijvoorbeeld door moeilijke omstandigheden.**
- 6. Als iemand tot geloof komt begint een proces van groei en beproeving om hem te vervolmaken. Pas in de hemel bereiken we de volmaaktheid.**
- 7. Het leven op aarde is als een beproeving waar gelovigen doorheen gaan. We blijven ons leven lang moeite ontmoeten en blijven zondaren.**

Genade en wet

- 8. Genade is het tegenovergestelde van de wet.**
- 9. De zogenaamde ceremoniële wetten gelden niet meer voor ons, maar de 10 geboden wel.**
- 10. Het oude verbond beschrijft wat de mens moet doen. Het nieuwe verbond beschrijft wat God doet..**

Uitwerking van de stellingen

Deel A Zonden en schuldgevoel

1. God vergeeft ons niet op grond van onze belijdenis maar op grond van het bloed van Jezus Christus.

Kolosse 2 : 13 Ook u heeft Hij, hoewel gij dood waart door uw overtredingen en onbesnedenheid naar het vlees, levend gemaakt met Hem, toen Hij ons **al onze overtredingen kwijtschold**, 14 door het bewijsstuk uit te wissen, dat door zijn inzetten tegen ons getuigde en ons bedreigde. En dat heeft Hij weggedaan door het aan het kruis te nagelen:

Hebreeën 8: 10 Want dit is het verbond, waarmee Ik Mij verbinden zal aan het huis Israels na die dagen, spreekt de Here: Ik zal mijn wetten in hun verstand leggen, en Ik zal die in hun harten schrijven, en Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen Mij tot een volk zijn. 11 En niet langer zullen zij een ieder zijn medeburger, en een ieder zijn broeder leren, zeggende: Ken de Here, want allen zullen zij Mij kennen, van de kleinste tot de grootste onder hen. **12 Want Ik zal genadig zijn over hun ongerechtigheden, en hun zonden zal Ik niet meer gedenken.** 13 Als Hij spreekt van een nieuw (verbond), heeft Hij daarmee het eerste voor verouderd verklaard. En wat verouderd en verjaart, is niet ver van verdwijning.

Hebreeën 10:14 Want door een offerande heeft Hij voor altijd hen volmaakt, die geheiligd worden. Wij mogen vrij naar binnen gaan bij God

1 Johannes 2:2 en Hij is een verzoening voor onze zonden en niet alleen voor de onze, maar ook voor die der gehele wereld.

Verzoening is het zelfde woord als verzoendeksel. Het verzoendeksel ligt op de ark en bedekt de wet (die de rebellie van de mens tegen God toont), de staf van Aäron (die de rebellie tegen Gods leiderschap toont) en de kruik manna (die de rebellie tegen Gods voorziening toont) in de ark. God ziet niet meer op de voorwerpen van de rebellie. Ze worden bedekt door Jezus en Zijn bloed.

2. Schuldgevoel en veroordeling horen niet bij een gelovige.

Romeinen 8:1 **Er is geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn.**

Toen Adam overtrad, verborg hij zich voor God. Als een christen zondigt, voelt hij zich schuldig en heeft hij misschien ook de neiging om te vluchten voor God. Maar zelfs dan mag een christen tot God naderen, want voor hem is er geen veroordeling meer. Hij hoeft dus geen schuldgevoel te hebben want de schuld is betaald. Hij mag zeggen: Heer Jezus, ik heb gezondigd, maar ik dank u dat u de schuld voor deze overtreding hebt betaald. Dank u dat ik vrijuit mag gaan en tot God mag naderen.

Vergelijk ook de geschiedenis van de verloren zoon in Lucas 15 en let op de houding van de vader. Niet veroordelend maar uitzierend naar de komst van de zoon.

Hebreeën 10:19 Daar wij dan, broeders, volle **vrijmoedigheid** bezitten **om in te gaan in het heiligdom** door het bloed van Jezus, 20 langs de nieuwe en levende weg, die Hij ons ingewijd heeft, door het voorhangsel, dat is, zijn vlees, 21 en wij een grote priester over het huis Gods hebben, 22 laten wij toetreden met een waarachtig hart, in volle verzekerdheid des geloofs, met een hart, dat door besprenging gezuiverd is van besef van kwaad, en met een lichaam, dat gewassen is met zuiver water.

Johannes 8:10 En Jezus richtte Zich op en zeide tot haar: Vrouw, waar zijn zij? Heeft niemand u veroordeeld? 11 En zij zeide: Niemand, Here. En Jezus zeide: Ook **Ik veroordeel u niet**. Ga heen, zondig van nu af niet meer!

3. Niet de Heilige Geest maar de satan overtuigt gelovigen van zonden.

Het gevoel van veroordeling en schuldgevoel komt door het aanklagen van de satan.

Openbaring 12:10 ... want **de aanklager** van onze broeders, die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God, is neergeworpen.

De Heilige Geest overtuigt niet de gelovigen van zonden, maar de wereld van zonde omdat zij niet in Jezus Christus geloven.

Johannes 16: 8 En als Hij komt, **zal Hij de wereld overtuigen van zonde** en van gerechtigheid en van oordeel; 9 van zonde, omdat zij in Mij niet geloven; 10 van gerechtigheid, omdat Ik heenga tot de Vader en gij Mij niet langer ziet; 11 van oordeel, omdat de overste dezer wereld geoordeeld is.

Als je hebt gezondigd of nog zondigt, voel je je schuldig en ben je misschien overtuigd dat je op dat moment niet rechtvaardig tegenover God staat. De Bijbel zegt echter dat je

zelfs op dat moment rechtvaardig bent en volmaakt. Je hoeft je zelfs op dat moment niet schuldig te voelen.

4. Redding en rechtvaardiging zijn geschenken. Als we zondigen zijn we in Gods ogen nog steeds rechtvaardig.

Behoudenis of redding is een geschenk.

Efeze 2: 4 God echter, die rijk is aan erbarming, heeft, om zijn grote liefde, waarmee Hij ons heeft liefgehad, 5 ons, hoewel wij dood waren door de overtredingen mede levend gemaakt met Christus, - door genade zijt gij behouden -, 6 en heeft ons mede opgewekt en ons mede een plaats gegeven in de hemelse gewesten, in Christus Jezus, 7 om in de komende eeuwen de overweldigende rijkdom zijner genade te tonen naar (zijn) goedertierenheid over ons in Christus Jezus. 8 Want **door genade zijt gij behouden**, door het geloof, en dat niet uit uzelf: het is een gave van God; 9 niet uit werken, opdat niemand roeme.

Ook rechtvaardiging is een geschenk.

Romeinen 5:15 Maar het is met de genadegave niet zo als met de overtreding; want, indien door de overtreding van die ene zeer velen gestorven zijn, veel meer is de genade Gods en de gave, bestaande in de genade van de ene mens, Jezus Christus, voor zeer velen overvloedig geworden. 16 En het is met het geschenk niet zo als door het zondigen van een; want het oordeel leidde van een overtreding tot veroordeling, maar **de genadegave van vele overtredingen tot rechtvaardiging**.

Rechtvaardiging is gebaseerd op het feit dat Jezus voor ons tot zonde is gemaakt.

2 Corinthe 5:21 Hem, die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden **gerechtigheid** Gods in Hem.

Deel B Zegen en vloek

5. Gods zegen is niet afhankelijk van onze prestaties. God brengt geen moeiten en zorgen over ons om ons te corrigeren.

God bestraft zonden onder het oude verbond

Leviticus 26: 27 En indien gij desondanks niet naar Mij luistert en u tegen Mij blijft verzetten, 28 Dan zal Ik Mij met grimmigheid tegen u verzetten en Ik, ja Ik, zal u zevenmaal tuchtigen over uw zonden,

Onder het nieuwe verbond berust de zegen op Jezus Christus.

Galaten 3: 9 **Zij, die uit het geloof zijn, worden dus gezegend** tezamen met de gelovige Abraham. 10 Want allen, die het van werken der wet verwachten, liggen onder de vloek; want er staat geschreven: Vervloekt is een ieder, die zich niet houdt aan alles, wat geschreven is in het boek der wet, om dat te doen. 11 En dat door de wet niemand voor God gerechtvaardigd wordt, is duidelijk; immers, de rechtvaardige zal uit geloof leven. 12 Doch bij de wet gaat het niet om geloof, maar: wie dat doet, zal daardoor leven. 13 Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek der wet door voor ons een vloek te worden; want er staat geschreven: Vervloekt is een ieder, die aan het hout hangt. 14 **Zo is de zegen van Abraham tot de heidenen gekomen in Jezus Christus**, opdat wij de belofte des Geestes ontvangen zouden door het geloof.

Onder het nieuwe verbond is tuchtiging dat God ons behandelt als zonen.

Hebreeën 12:5 ... Mijn zoon, acht de tuchtiging des Heren niet gering en verslap niet, als gij door Hem bestraft wordt, 6 want wie Hij liefheeft, tuchtigt de Here, en Hij kastijdt iedere zoon, die Hij aanneemt. 7 Als tuchtiging hebt gij dit te dragen: God behandelt u als zonen. Want is er wel een zoon, die door zijn vader niet getuchtigd wordt?

God is een Vader die goede gaven geeft en geen slechte zaken als ziekte, armoede

Mattheüs 7: 11 Indien dan gij, hoewel gij slecht zijt, goede gaven weet te geven aan uw kinderen, hoeveel te meer zal uw Vader in de hemelen **het goede geven** aan hen, die Hem daarom bidden.

6. Wie tot geloof komt is direct volmaakt.

Door het offer van Christus zijn wij eens voor altijd volmaakt, rein en geheiligd

Hebreeën 10: 11 Voorts staat elke priester dagelijks in zijn dienst om telkens dezelfde offers te brengen, die nimmer de zonden kunnen wegnemen; 12 deze echter is, na een

offer voor de zonden te hebben gebracht, voor altijd gezeten aan de rechterhand van God, 13 voorts afwachtende, totdat zijn vijanden gemaakt worden tot een voetbank voor zijn voeten. 14 Want door een offerande **heeft Hij voor altijd hen volmaakt**, die geheiligd worden.

Heb 10:19 Daar wij dan, broeders, volle vrijmoedigheid bezitten om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus, 20 langs de nieuwe en levende weg, die Hij ons ingewijd heeft, door het voorhangsel, dat is, zijn vlees, 21 en wij een grote priester over het huis Gods hebben, 22 laten wij toetreden met een waarachtig hart, in volle verzekerdheid des geloofs, met een hart, dat door besprenging **gezuiverd** is van besef van kwaad, en met een lichaam, dat gewassen is met zuiver water.

7. Het leven op aarde is niet een periode van moeiten en zorgen. Jezus geeft ons leven en overvloed.

Romeinen 5:17 Want, indien door de overtreding van de ene de dood als koning is gaan heersen door die ene, veel meer zullen zij, die de **overvloed van genade** en van de gave der gerechtigheid ontvangen, **leven en** als koningen **heersen door de ene**, Jezus Christus.

Johannes 10:10 De dief komt niet dan om te stelen en te slachten en te verdelgen; Ik ben gekomen, **opdat zij leven hebben en overvloed**.

Deel C Genade en wet

8. Genade is het tegenovergestelde van de wet.

Genade is door Jezus Christus gekomen

Johannes 1: 16 Immers uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen zelfs genade op genade; 17 want **de wet** is door Mozes gegeven, **de genade** en de waarheid zijn door Jezus Christus gekomen.

Wet = zegen als beloning op het houden van de wet.

Genade = zegeningen worden gegeven op grond van het volbrachte werk van Jezus Christus.

Het eerste wonder van Mozes was het veranderen van water in bloed.

Het eerste wonder van de Heer Jezus was het veranderen van water in wijn.

De wet leidt tot dood, de genade leidt tot behoud en rechtvaardiging.

9. De wet (inclusief de 10 geboden op de twee stenen tafelen) is een bediening van de dood. We zijn vrijgemaakt van deze wet en nu onder de genade van Jezus Christus

Wet is verdiende gunst - Genade is onverdiende gunst

Je leeft niet onder de wet maar onder genade

Romeinen 6: 14 Immers, de zonde zal over u geen heerschappij voeren, want **gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade**. 15 Wat dan? Zullen wij zondigen, omdat wij niet onder de wet, maar onder de genade zijn? Volstrekt niet!

Het document met beschuldigingen is vernietigd.

Kolosse 2 : 13 Ook u heeft Hij, hoewel gij dood waart door uw overtredingen en onbesnedenheid naar het vlees, levend gemaakt met Hem, toen Hij ons **al onze overtredingen kwijtschold**, 14 door het bewijsstuk uit te wissen, dat door zijn inzetten tegen ons getuigde en ons bedreigde. En dat heeft Hij weggedaan door het aan het kruis te nagelen:

De 10 geboden zijn een bediening des doods

2 Corinthe 3:7 Indien nu **de bediening des doods, met letters op stenen gegrift**, gepaard ging met zulk een heerlijkheid, dat de kinderen Israels de blik niet op het

aangezicht van Mozes konden vestigen om de heerlijkheid van zijn aangezicht die toch verdwijnen moest, 8 hoe zal niet nog meer de bediening des Geestes in heerlijkheid zijn?

De wet maakt niemand rechtvaardig, wie geloofd wordt gerechtvaardigd door Jezus Christus.

Hand 13: 38 Zo zij u dan bekend, mannen broeders, dat door Hem u vergeving van zonden verkondigd wordt; 39 ook van alles, waarvan gij niet gerechtvaardigd kondt worden door de wet van Mozes, wordt ieder, die gelooft, gerechtvaardigd door Hem.

10. Het oude verbond: afhankelijk van wat de mens doet.. Het nieuwe verbond: wat God heeft gedaan en aan de gelovige geeft.

Het oude verbond = wat de mens moet doen

Het nieuwe verbond = wat God heeft gedaan.

Hebreeën 8: 8 Want Hij berispt hen, als Hij zegt: Zie, er komen dagen, spreekt de Here, dat Ik voor het huis Israëls en het huis Juda een nieuw verbond tot stand zal brengen, 9 niet zoals het verbond, dat Ik met hun vaders maakte ten dage, dat Ik hen bij de hand nam om hen uit het land Egypte te leiden, want zij hebben zich niet gehouden aan mijn verbonden. Ik heb Mij niet meer om hen bekommerd, spreekt de Here. 10 Want dit is het verbond, waarmee Ik Mij verbinden zal aan het huis Israels na die dagen, spreekt de Here: **Ik zal** mijn wetten in hun verstand leggen, en Ik zal die in hun harten schrijven, en **Ik zal** hun tot een God zijn en zij zullen Mij tot een volk zijn. 11 En niet langer zullen zij een ieder zijn medeburger, en een ieder zijn broeder leren, zeggende: Ken de Here, want allen zullen zij Mij kennen, van de kleinste tot de grootste onder hen. 12 Want **Ik zal** genadig zijn over hun ongerechtigheden, en **hun zonden zal Ik niet meer gedenken**. 13 Als Hij spreekt van een nieuw (verbond), heeft Hij daarmee het eerste voor verouderd verklaard. En wat verouderd en verjaart, is niet ver van verdwijning.

Vers 12 kun je de belangrijkste clause van het nieuwe verbond noemen:

1 Johannes 2:2 en Hij is een verzoening voor onze zonden en niet alleen voor de onze, maar ook voor die der gehele wereld.