

## **Geldzaken in het licht van de Bijbel**

Hierna volgen een aantal stellingen om met elkaar te bespreken.

Lucas 16:1-13

**1. Je hebt niets van jezelf. Je hebt alles van God ontvangen en bent een rentmeester.**

*Wat betekent dit voor je houding ten opzichte van je bezit?*

*Wat betekent dit bijvoorbeeld als er een financiële crisis is?*

*Wat betekent dit als je bezittingen worden gestolen of verloren gaan?*

**2. De meeste mensen (in de westerse wereld) ontvangen tijdens hun leven 1 miljoen Euro.**

*Hoe komt het dat mensen vaak vast zitten aan hun bezittingen? Welke angst speelt hier wellicht een rol?*

**3. God is een gever, geen nemer. God geeft niet omdat wij het verdienen en Hij neemt niets af als we Hem ongehoorzaam zijn. Hij geeft puur uit genade.**

**4. Financiële zaken zijn de eerste (want minste) zaken waarin God ons geloof in de praktijk wil zien.**

Marcus 10:17-30 Filippi 4:14 - 19

**5. Je kunt wel zeggen dat je God vertrouwt, maar je brengt dat geloof pas in de praktijk door te geven.**

**6. Door te geven verzamelen we schatten in de hemel die eeuwig blijven bestaan. We storten als het ware onze giften op een hemelse rekening.**

Efeze 4:28

**7. Je werk is een middel om geld aan Gods hemelse zaken te kunnen besteden.**

*Wat betekent dit voor de vraag wanneer je met pensioen gaat?*

Mattheus 6:19-33 2 Korinthe 9:6 -10 Spreuken 3:9 en 24

**8. Als je geeft aan God, zal Hij jou rijkelijk voorzien van de aardse zaken. Wie geeft, ontvangt. Wie veel geeft, wordt rijk.**

1 Korinthe 13:3

**9. Het geven heeft alleen zin als het motief goed is en het motief moet liefde zijn.**

Gen 14:20 Heb 7:2-10 Gen 28:22

**10. We geven 10% van onze inkomsten als eer aan God en uitdrukking van onze afhankelijkheid van Hem. Dat geldt ook voor gelovigen die niet onder de wet leven.**

Galaten 6:6 Jakobus 2:15 Filippi 4:14-19

*Waarom moeten we geven? (Je kunt 4 "goede doelen" afleiden uit deze teksten.)*

**11. Het geven aan de plaatselijke gemeente is volgens de bijbel niet een algemeen bestedingdoel voor (al) onze giften.**

**12. Het deelgenoot worden van een dienst of dienstknecht van de Heer is verbonden met bijzondere beloften van God.**